

Janken naar de maan

Voor mijn vele vrienden:

Omdat ik de dingen
die ik zeggen wil
maar niet gezegd krijg
zonder hen
of zonder papier.

Janken naar de maan

Wereldse transcendentie

Bruno-Paul De Roeck

De Tijdstroom, Utrecht

© De Tijdstroom Uitgeverij, Utrecht 2002.
Omslagontwerp: Cees Brake bNO, Enschede.

De Tijdstroom Uitgeverij, Postbus 775, 3500 AT Utrecht.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stbl. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht, Postbus 882, 1180 AW Amstelveen.

Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

ISBN 90 5898 047 2
NUR 730

Inhoud

- 1 Inleiding: Janken naar de maan
- 2 Verlangen en idealen
- 3 Tegengestelde krachten
- 4 Het profane en het sacrale
- 5 Het Beest en de Geest
- 6 Zingeving als transcendentie
- 7 Priesters en therapeuten
- 8 Voorbij 'God'
- 9 Psychotherapie als transcendentie
- 10 Spiritualiteit/spirituele bevrijding
- 11 Het schouwen
- 12 Overstijgen van het eigen leven
- 13 'Noche oscura': donkere nacht
- 14 Leven en groei
- 15 Kortom